

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Clairi DE BREMME

echtgenoot van
Mevrouw Marie-Josée VANDECASTEELE,

geboren te Nederbrakel op 23 augustus 1921
en overleden in de Sint-Franciscuskliniek te
Brakel-Opbrakel op 27 maart 1987.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van de Oud-Strijdersbond.

Hoe dikwijls heeft onze overledene niet de vraag van mensen gekregen: « Clairi, kunt gij van dit stuk stof een kostuum maken? » Door het stuk eens goed te bekijken, naar de lengte en de breedte, zal hij goedkeurend geantwoord hebben, ja, dat zal ik voor u doen. Na een paar weken was dat kostuum af. Men kwam het halen en was tevreden.

Aan één kostuum heeft hij lang gewerkt. Het kostuum van zijn eigen leven. Het moest voordurend aangepast en verbeterd worden. Soms was het met vreugde, dan eens met pijn en droefheid. Zeker de laatste jaren, wanneer hem de lichamelijke krachten begonnen te ontbreken, was het soms moeilijk om ook deze aanpassing te aangaan. Maar het kostuum van het leven bestaat

niet alleen uit de lichamelijke mens. Het wordt aaneengenaaid met de draad van het geestelijke, de liefde, de genegenheid. Ook al kon hij zichzelf niet bewegen, toch was hij nog intens aanwezig.

Nu staat Clairi met « zijn kostuum » voor God. Verlangend uitzien naar wat God er van zal zeggen. Het goedkeuren, of hier en daar een zwakheid ontdekken. We kunnen er van overtuigd zijn, dat God over deze zwakheden heen zal kijken naar het goede en zeggen: « Het is goed mijn vriend, dat heb je goed in elkaar genaaid, kom binnen, ik laat je niet buiten staan ».

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Heb dank voor de vele kleine en liefdevolle attenties die mijn leven met vreugde hebben vervuld. Hou in die zelfde liefde elkaar staande in het leven.

Dierbare familie en vrienden, ook u zeg ik dank wat gij aan mij aan vreugde hebt geschonken.

De families

DE BREMME, VANDECASTEELE,
VAN CAUWENBERGHE, SURDIACOURT, DE FEVER,
danken U.

Namis : dinsdag 14 april 1987 om 19.30 uur.

Begrafenissen-Crematies bvba RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel