



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

de Heer

**Cyriel DE BREMME**

weduwnaar van Mevrouw

**Maria-Zoë VAN CAUWENBERGHE,**

geboren te Nederbrakel op 20 december 1885

en godvruchtig overleden te Brakel

op 27 maart 1974,

gezalfd met de H. Olie der zieken.

De dierbare overledene die we vandaag betreuren was een rechtschapen en bescheiden man in zijn betrekkingen met zijn medemens.

Hij verachtte niemand en deed niemand leed. Hij laat ons de beste gedachtenis na van een voorbeeldig, werkzaam en rechtschapen leven. Zijn dood laat in onze harten een algemene droefheid na.

De dierbare overledene heeft het geluk gehad een schone ouderdom te mogen bereiken en toch kwam de dood vrij vlug en onverwacht. Ten paradijze geleiden hem nu de engelen in het hemels Jeruzalem en de martelaren treden hem tegemoet, want alles wat hij gedaan heeft, heeft hij goed gedaan.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, laten we God danken voor de gelukkige jaren

die we samen beleefden. Hebt dank voor uw goede zorgen en vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families DE BREMME, VAN CAUWENBERGHE, FAINGNAERT, SURDIACOURT, PIETERAERENTS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel