

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Cyriel - Vital DE BREMME

echtgenoot van Mevrouw

Elza Van Langendonck

Adjutant-Rijkswachter,

Brigadecommandant te Nederbrakel.

Verremerkt met de Militaire Eretekens 2e en 1e Klas.
de Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940-1945.
de Gouden medaille in de Orde van Leopold II
en de Gouden Palmen in de Kroonorde.

geboren te Velzeke-Ruddershove op 27 april 1917.
en schielijk overleden te Flobecq op 8 juli 1964.
in extremis gezalfd met de H. Olie.

Voor ons gelovigen is de dood niet het einde
maar het begin van alles. Op aarde is niets
zeker, niets duurzaam. Altijd komt de dood
ongelegen, altijd onverwacht.

Gods wegen zijn niet onze wegen. Hoe
pijnlijk het ook weze te moeten heengaan,
toch hebben we deze vaste troost: aan de
overzijde van het graf wacht hij die de dood
overwon in zijn glorievolle verrijzenis en
ontvangt God de rechtvaardige om hem
eeuwig te belonen.

Rechtvaardig was hij voor wie wij vandaag
bidden; zijn leven lag in de lijn van Gods
wil.

Duurbare echtgenote, lieve dochter en
familieleden, ik draag een zoete herinnering
mede van de liefde en de zorgen die gij mij
steeds hebt bewezen. Daarvoor kan ik U
dan ook niet genoeg bedanken. Bid voor mij
in uw dagelijkse gebeden en in de H. Mis,
gij vooral mijn zusters kloosterlingen.

De vier akten voor de overledene.

†

De Familiën DE BREMME,
VAN LANGENDONCK,
BAELE,
GALLIOT,

zeer gevoelig aan de genegen blijken van
innige deelneming en vurige gebeden, danken U van
harte.

Dr De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470