

Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
JUFFROUW

ELISA DE BREMME

Geboren te Nederbrakel, de 25 februari 1873 en
er godvruchtig overleden de 21 september 1957,
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervender.

Het is onherroepelijk voor de mens, dat zijn leven uitloopt op de dood, op de ontmoeting van de mens met zijn Schepper. Onvermijdelijk komt de dag der rechtvaardige vergelding, voor de enen de beloning, voor de anderen de bestraffing. Gelukkig zij, die hun leven hebben doorgebracht met die dwingende waarheid voor ogen, steeds het goede hebben gedaan, en voorbeeldig hun kristelijke plichten hebben vervuld.

De duurzame overledene is als een coorbrave, godvruchtige en eenvoudige vrouw door het leven gegaan. Haar kristelijk geloof aanzag ze steeds als het hoogste bezit, en naar haar geloof heeft ze ook haar daden en handelingen weten te richten. Van kristelijk leven is ze een voorbeeld geweest. Met de meeste godsvrucht ontving ze steeds O.L. Heer bij haar thuis, als ze zelf naar de kerk niet meer komen kon.

Duurbare broer en zusters, familieleden. Mijn tijd om naar de eeuwigheid te gaan is gekomen. Ik heb mijn best gedaan, opdat God mij genadig zou aanvaarden in het eeuwige vaderhuis. Ik dank U allen voor de oprechte genegenheid mij steeds toegedragen, en voor de beste zorgen waarmede gij me hebt omringd. Vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

De Familën DE BREMME, FAIGNAERT

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Thomas M., Michelbeke