

Dat het eeuwig licht haar in Jezus-Christus beschijne !

†

## BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

# Emma DE BREMME

weduwe van Mijnheer

**François MISEREZ**

geboren te Nederbrakel,  
de 26 november 1871 en er godvruchtig overleden  
de 8 mei 1956,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Doe nu uw best om zo te leven, dat gij in het uur  
van de dood eerder moogt blijde zijn dan bevreemd.

Nav. Chr.  
De dierbare overledene heeft van haar jeugd af  
geleefd in de vrees des Heren, getrouwd aan zijn gebo-  
den en aan hare plichten: daarom leefde zij ook in  
vrede met God en de mensen; zij wist dat de wereld  
met zijn begerlijkheden en ijdelheden voorbijgaat,  
maar wie de Wil Gods volbrengt, blijft in eeuwigheid.

Joan.

Zij was eenvoudig, godvrezend, nauwkeurig in  
alles wat haar werd toevertrouwd. Haar werk, haar  
opofferingen zullen duizendvoudig worden vergeld,  
want de Heer is goed voor dezen die hem beminnen.

Wij bidden U, o Heer, zie welgevallig op de offer-  
riften neer die wij U aanbieden voor de ziel van uw  
dienares, opdat zij, door die goddelijke geneesmiddelen  
gezuiverd, in uw goedheid moge rusten. Door onze  
Heer Jezus-Christus. Off. der Overl.

Beminde broeder, zusters en bloedverwanten, mijn  
levensloop is voltrokken; O. L. Heer roept mij tot  
Hem. Hebt dank voor uw toewijding en zorgen. Blijft  
mij gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.  
O Maria, mijne Moeder, bid voor mij. 100 d. a.

Juffrouw Elisa DE BREMME;

Mijnheer en Mevrouw Cyniel ROELANDT-DE BREMME;

Mevrouw Idema DE BREMME;

Mijnheer en Mevrouw Cyniel DE BREMME-VAN CAUWENBERGHE;

De familiën DE BREMME, FAIGNAERT en MISEREZ,

zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,  
bieden U hiervoor hun welgemeende dank.