

Als de dief in de Nacht
Komt de dood vaak onverwacht.

Prov.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Eugeen De Bremme

geboren te Nederbrakel,
de 27 April 1878 en er onvoorziens overleden,
de 23 Maart 1956,
gezalfd met het H. Oliesel.

Eens te meer leert dit afsterven ons allen zo klaar wat het leven van de mens eigenlijk is hier op aarde : de mens is zoveel als niets en zijn leven is als een rook die in 't geluchte verzwindt. Hoe dwaas dan die mensen die van dit leven misbruik maken om God met wien ze toch eenmaal zullen moeten afrekenen, te verloochenen en te bekampen !! Want in al zijn nietigheid heeft dit aardse leven toch deze zware betekenis : dat het namelijk een voorbereiding is tot het Eeuwig leven dat gelukkig zal zijn voor dezen die godvrezend en eerlijk zullen geleefd hebben.

Dat had deze dierbare overledene goed ingezien en daarom week hij af van de bozen en slechte mensen, hij liet geen dag voorbij gaan zonder aan de eeuwigheid te denken : de mens moet altijd gereed zijn om te sterven verklaarde hij nog daags vóór zijn dood. Denk dan dikwijls op uw uitersten en gij zult in der eeuwigheid niet zondigen.

Dierbare Zusters, Broeder en Familieleden, vaarwel en leef braaf, deugdzaam en christelijk, want dat alleen is van tel bij O. L. Heer. Hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen. Bidt en offert veel voor mij, vooral des zondags in de H. Mis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De 4 akten voor de overledene.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Ned.

Mevrouw Weduwé François MISEREZ-DE BREMME;

Juffrouw Elisa DE BREMME;

Mijnheer en Mevrouw Cyriel ROELANDT-DE BREMME;

Mevrouw Idema DE BREMME;

Mijnheer en Mevrouw Cyriel DE BREMME-VAN CAUWENBERGHE;

De Familien DE BREMME-FAIGNAERT,

zeer getroffen door uw bliken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank.