

De Goddelijke Hovenier, plante, plukte nu, in deze wintertijd de vrucht van een schoon en eenvoudig leven.



TOT VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

FLORENCE DE BREMME

weduwe van de Heer

OMER MODDE

geboren te Oprakel op 18 september 1887 en godvuchtig overleden te Vloesbergen (D'Hoppe) op 6 januari 1980, gesterkt door de laatste H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Goedheid maakt geen gerucht.

Dit was moeders ongeschreven en onuitgesproken levensleuze. Haar goedheid was geen gevoelerigheid, maar liefde en toewijding. Sinds enkele tijd kende Florence de stilte van het oud worden, en elk bezoek was 'n kracht en vreugde.

Moeder wees ons de weg waarnaar wij allen verwacht worden. God had voor haar, in zijn scheppingsplan de plaats van huismoeder voorzien. Zij aanvaarde wat Hij van haar verlangde.

Laten we de Heer danken voor de vele mooie jaren die moeder bij ons is geweest.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, bij wie ik zo lang vertoefde, gij waart mijn vreugde en mijn troost, uw genegenheid en goede zorgen gingen recht naar het hart, dank voor alles.

Beste familieleden en vrienden, God helpe ons dank zeggen. Ik vertrouw op uw gebed, opdat de Heer mij zou opnemen in zijn rijk. Vaarwel en tot weerziens.

Heer en Mevrouw Marcel RASSON-MODDE
en kinderen,
Mejuffer Marie-Josée MODDE,

De families DE BREMME-GOSSEYE en MODDE-
GABRIELS,

danken U voor de bliken van
kristelijke deelneming.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse