

De naam des Heren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Idema - Maria - Clemencia

D E B R E M M E

weduwe van de Heer
Charles VAN WASSENHOVE,

geboren te Nederbrakel op 29 oktober 1883
en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 14 oktober 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken « in extremis ».

Zalig de eenvoudigen van hart, want zij
zullen God zien.

In deze belofte ligt het leven van onze
duurbare overledene reeds ten dele weerge-
geven. Zij was immers één van die eenvou-
digen, die met de wijsheid van een vroom
kristelijk hart, hier reeds op aarde God zien
in al Zijn werken en tekens. Alles was se-
reen geworden aan deze stille vrouw. Haar
hart was steeds vol dankbaarheid voor elke
nieuwe dag en God liet haar lang van deze
vreugde genieten, tot Hij haar met aandrang
bij de hand nam om haar bij Hem de eeu-
wige vreugde te laten binnengaan.

Mijn duurbare geliefden, hoe kan ik U ge-
noeg bedanken voor uw liefdevolle zorgen,
voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.
Moge God er U duizendvoudig om lonen. Bidt
God dat Hij mij barmhartig weze en mij op-
neme in het hemels Vaderhuis.

Duurbare familieleden, vrienden en geburen,
ook U vraag ik nog de gunst van een vroom
gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families DE BREMME-FAIGNAERT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
innige deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel