



Naar Gc ds Eeuwige Geluk is gegaan

MEVROUW

## Maria-Mathilde DE BREMME

echtgenote van Mijnheer

**Cyriel ROELANDT**

geboren te Nederbrakel, op 15 april 1882 en er  
godvruchtig overleden op 1 oktober 1967, gesterkt  
door de H.H. Sacramenten en de Pauselijke  
Zegen.

In de eerste uren van de Rozenkrans-maand, is  
voor deze goede en vrome vrouw het openbloei-  
en gekomen van de grote werkelijkheden van  
ons Geloof, die zij zo dikwijls had overwogen  
bij het bidden van de rozenkrans, die haar trou-  
we gezelschap was geheel haar leven. Vol geloof heeft  
zij haar leven laten bezielen en doordringen  
van de heilbrengende geheimen, naar het voor-  
beeld van Maria, de hemelmoeder, die zij oprecht  
lieft. In dat geloof vond zij de kracht om te  
werken, te lijden en ook zalig te sterven. Nu  
zijn alle geheimen voor haar werkelijkheid,  
schoner en gelukkiger dan zij ooit kon geloven.  
In het Huis van de Vader, dicht bij de Zoon en  
in de Vreugde van de Heilige Geest mag zij nu  
voor altijd gelukkig zijn.

Dierbare echtgenoot, samen hebben wij ge-  
werkt en geleefd voor elkaar. Ik was gelukkig  
bij u en verwacht u in het Volle Geluk bij God.

Dierbare familieleden, die mij met tedere zor-  
gen hebt omringd tijdens mijn leven en vooral  
in de laatste jaren, hebt dank voor al uw  
goedheid en moge de Heer u mild zegenen.



De families DE BREMME, ROELANDT en  
FAIGNAERT,

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming.

---

Drukk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.