

Al die sterven zult, onthoudt het
't leven is een blijde baan...
Maar alleen voor hem die houdt het
sterven in zijn oogwit staan

G.G.

Is ons voorgegaan naar het Vaderhuis.

DE HEER

Maurits DE BREMME

Weduwnaar van mevrouw ANNA PEPE

Geboren te Velzeke, de 15 november 1910 en
godvruchtig overleden in het AZ te Gent, de
3 april 1984, gesterkt door het sacrament der
zieken.

Oud-strijder 1940-1945

Gewezen voorzitter van de C.O.O. Hundelgem

Het was bij onze vriend Maurits zoals in het
leven van veel mensen: geen rozen zonder
doornen. Hij kreeg in het leven harde klappen
te verduren: het overlijden van zijn schoonzoon
en van zijn dierbare echtgenote, en dat alles
terwijl men zelf in stilte maar moedig moest
vechten voor zijn eigen gezondheid.

Geduldig heeft hij zijn lijden opgenomen,
zoals trouwens zijn hele leven getuigenis afleg-
de van blijheid en geluk en tevredenheid met
wat God hem gaf en overzond.

Geborgen in de genade en de liefde van de
Heer, krijgt elk schamel leven toch een diepe
zin. Want Christus heeft ook de dood aanvaard
en gans Zijn heilig Lichaam werd erbij ontlu-
sterd.. Maar stralend en verheerlijkt is Hij weer
verrezen uit het graf. Zie, nu weten wij het
zeker, welke toekomst ook ons wacht: indien
wij Hem maar trouw zijn in de mate van ons
menselijk vermogen.

Hij offerde alles, als komend uit Gods hand,
zonder klacht, zonder verbittering. Hij was een
heel beminnelijke vader en grootvader, die te-
rugblijkt op het wel en het wee dat hij heeft ge-
kend en vooruitziet naar zijn blijvend tehuis in
de hemel waar zijn hart rust zou vinden.

Nu hij de poort van de verblijding is binneng-
gegaan, blijft ons zijn dierbare herinnering en
het geloof dat hij, alhoewel onzichtbaar, nog
bij ons is.

Dierbare dochter, kleinkinderen, familieleden
ik moet u allen danken want allen waart de
vreugde van mijn laatste levensjaren en de
troost in mijn ellende. Blijft ook gij Christus
woord gedenken: " Ik ben de verrijzenis en
het leven; wie in Mij gelooft, ook al is hij ge-
storven, zal leven". Blijven we voor elkander
bidden, want in liefde en dankbaarheid blijven
we met elkaar verenigd.

(Robert Vermassen†)-De Bremme Irma

zijn dochter
Geert Lepiae-Vermassen Christine en kind

Guy Vermassen

zijn kleinkinderen en achterkleinkind

De families De Bremme-Baele en Pede-De Baets

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

Namis op zondag 3 juni om 9u30.

druk. morre - uit. glorieux zwalm