

Zalig deze die in den Heer sterven.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Nicodemus DE BREMME

Weduwnaar van Mevrouw

MARIA-GISLENA GAUBLomme

geboren te Geeraardsbergen den 28 Januari 1878
en aldaar overleden den 8 Juni 1944,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was een werkzaam en vlijtig man, eerlijk en getrouw : hij ging zijne kinderen voor door zijn arbeidszaam en plichtsgetrouw leven : zij gunden hem een goeden ouden dag. Doch de Heer beschikte er anders over : na een langdurige ziekte, verzwaaard door de bekommernis om een krijgsgevangen schoonzoon, verlieten hem de krachten. Hij was niet onvoorbereid : om zijn getrouwe gebeden gunde het H. Hart hem de eindgenade, die hij voorbeeldig ontving.

Bemide kinderen, kleinkinderen, broeder en zuster, ik verlaat u nog te vroeg, want zoovele goede zorgen en genegenheid hebt gij mij steeds betoond, dat het leven ons duurzaam bleef, doch God riep en wij moeten gelaten Hem volgen ; blijft elkander beminnen en vergeet uw ouders niet. Bemide bloedverwanten, gedenkt u mijner in uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Onbevlekt Hart van Maria, bescherm ons.

Dr. Bruylant, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.

*Mijnheer en Mevrouw Theophiel De Nutte-De Bremme en zoon Christian ;
Mijnheer en Mevrouw Julien Cambier-De Bremme en kinderen Maria, Jacques,
Solange en Theo ;*

*Mijnheer en Mevrouw Leon De Bremme-Vander Maelen en zoon Henri ;
Mijnheer en Mevrouw Victor Trif-De Bremme (In krijgsgevangenschap) ;
Mijnheer en Mevrouw Leop. Pennevaert-De Bremme, kinderen, kleinkinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Richard De Bremme-Rateau en dochter ;
De familiën De Bremme, Gaublomme, Blaton en Van Laethem,*

*danken U van harte voor de blijken van kriste-
lijke deelneming, hun betoond bij het afsterven
van hun teerbeminden vader, schoonvader, groot-
vader, broeder, schoonbroeder, oom, neef en
bloedverwant*

Mijnheer Nicodemus De Bremme.