

Wanneer mijn werk gedaan zal zijn, mijn adem stil,
mijn ogen dicht, dan geeft God aan mijn heil zijn
eerste zegen.



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

PRUDENT DE BREMME

echtgenoot van Mevrouw

MARTHA MEERSMAN

geboren te Balegem op 29 mei 1903

en in stilte overleden te Strijpen op 4 februari 1978,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieleken.

Lid van de Bond van het H. Hart

25 jaar kerkzanger

Gelukkig de mens, die het uur van zijn dood gedurig
voor ogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om wel
te sterven.

Overtuigd van die waarheid heeft onze duurzame over-
ledene als diepgelovig man geleefd. Hij was een goed
mens, die blij en opgeruimd door 't leven ging. Hij was
eenvoudig, meevoelend en dienstvaardig, niet enkel
voor zijn gezin, maar ook voor zijn familie en voor
iedereen uit zijn omgeving.

Jarenlang was hij de bereidwillige zanger in de kerk om
op zon- en feestdagen de goddelijke diensten te hel-
pen opluisteren. Hij was er zeker van dat wie goed
zingt tweemaal bidt.

Hij was een beste vader en een beste vriend. Wij rou-
wen om zijn heengaan, maar in ons hart blijven wij
oprecht dankbaar voor alles wat hij voor ons deed.
Moge de Heer Zijn trouwe dienaar nu deelachtig ma-
ken aan de hemelse vreugde van Zijn getrouwen.

Teergeliefde echtgenote, samen hebben wij schone
dagen gekend en gaarne was ik nog enkele jaren bij u
gebleven, maar troost u, wij zullen elkander weerzien.
Ik blijf u in het andere leven beminnen zoals ik u op
aarde heb liefgehad. Ik dank u voor alles wat gij voor
mij in oprechte genegenheid hebt gedaan. God lone u
voor uw grote toewijding en uw trouwe liefde.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, vaarwel, de Heer
zegene en bescherm u. Aan u ook mijn beste dank.
Uw eerbiedige genegenheid en uw grote aanhankelijk-
heid brachten zoveel zon in mijn leven. Mijn levens-
baan is ten einde. Vergeet mij nooit en blijf plichtsge-
trouw en eendrachtig geschaard rond uw goede moeder.
Volg mijn voorbeelden na. Ik laat u deze als het kost-
baarste erfdeel.

En gij, mijn beste broeders, zusters, familieleden, vrien-
den en bekenden, blijf mij altijd biddend gedenken.

(naar de woorden van de overledene)

De familie DE BREMME-MEERSMAN

dankt voor uw gebed

en blijken van deelneming.

melckebeke zottagem