



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

de Heer

Remi DE BREMME

weduwnaar van Mevrouw

Leontine JOURQUIN,

geboren te Oubraker op 7 mei 1893 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek
Hogerlucht te Ronse op 27 maart 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wat is het leven hier op aarde?

Komen en gaan!

De aardse reis is toch zo vlug voorbij.
Daarom is het onze plicht dat wij, die nu
nog leven mogen, wijs zouden handelen.

Onze duurzame overledene heeft het niet
uit het oog verloren dat wij hier zijn als
reizigers, als pelgrims, op de weg naar het
eeuwig leven, naar het eeuwige Vaderhuis.

Als kristen heeft hij zo geleefd en als
echtgenoot en vader heeft hij plichtsgetrouw
gewerkt en gezorgd voor het welzijn van de
zijnen.

Eenvoudig en welgezend vond men bij
hem de trouwe goedheid die hem zo bemin-
nelijk maakte.

De hardheden van het leven en de moei-
lijkheden van de oude dag heeft hij geproefd

in ruime mate, maar steeds zeer verduelig
gedragen.

Om dit alles bidden wij nu in vertrouwen
de Heer dat Hij onze duurzame overledene in
gastvrijheid en goedheid zou aanvaarden om
er hem nu het geluk te laten genieten dat
God voor de zijnen bereid heeft.

Mijn beste kinderen en kleinkind, wat kan
ik U genoeg bedanken voor uw oprechte ge-
negenheid en voor al het vele wat gij zo
ongemeten en in goedheid voor mij gedaan
hebt. Ik dank U en moge God er U om lo-
nen. Bidt nu tot God dat Hij mij barmhartig
weze.

Gij ook, mijn beste familie, vrienden en
geburen, ik dank U en wil nog af en toe
eens aan mij denken in een vroom gebed.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De Heer en Mevrouw

Lucien DE BREMME-WATTE,

Jongeheer Ronny DE BREMME,

De families DE BREMME, JOURQUIN,

GOSSEYE, GABRIELS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel