

Geef hem de eeuwige rust



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Remi-Antoon De Bremme

echtgenoot van Mevrouw

MARIA-ELISA BAELE

geboren te Velzeke, de 10 december 1876 en
er godvruchtig overleden, de 26 mei 1961.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood en al
telt hij vele levensdagen, eens is het door God
gestelde aantal bereikt.

Gelukkig zij die zich steeds vastgehouden heb-
ben aan hun geloof, die ze gebouwd hebben op
een vaste hoop, die er naar gestreefd hebben om
in de liefde Gods bevestigd te blijven. Zij sterven
gerust omdat ze weten dat de dood voor hen
een opgaan naar de Vader is, de Vader in de
hemel die in het verborgene zag en nu Zijn kin-
deren gaat belonen.

Vaartwel, dierbare echtgenote, kinderen en
kleinkinderen. Wij onderwerpen ons aan Gods
H. Wil. Uw hartelijke genegenheid en toewijding
waren immer voor mij een bron van vreugde en
troost. Moge O.L.Heer het u honderdvoudig
vergelden. Blijft mij indachtig in Uw gebeden;
en gij vooral mijn dochters die Uw leven uitsluitend
God hebt toegewijd, laat gebed en offer
veelvuldig en vurig tot God opstijgen.

Zoet hart van Maria, wees mijne Zaligheid.
(300 d. afl.)



De families

**DE BREMME,
BAELE,
MERCHIERS,
en VAN CROMBRUGGE,**

DANKEN UED.,

voor de blijken van deelneming in de diepe
rouw die hen heeft getroffen.