

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

## Firmin de BREYNE

geboren te Zegelsem, de 13 October 1898 en godvruchtig overleden te Gent, de 14 Juli 1953, gesterkt door de troostmiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

*Lid van de Bond van het H. Hart.*

Rustig en gelaten, betrouwvol en gelovend zingt de H. Kerk in de begrafenis van haar afgestorvenen : « Heer, geef hem de eeuwige rust, en het eeuwige licht verschijne hem ! » Wat is dat eeuwig licht en die eeuwige rust, tenzij, alleen God die het einde is van ieder mens ?

De ziel van onze duurzame overledene is naar God opgegaan. De gelovigen sterven in God, zij sterven niet voor eeuwig « want het uur komt, waarop allen die in de grafstede zijn, zijn stem zullen horen ; en die het goede gedaan hebben zullen uitreden tot opstanding voor het eeuwige leven ... » Wat heeft de duurzame afgestorvene anders gedaan dan het goede ? Goed was hij thuis, in de familiekring ; goed ook in zijn betrekkingen met andere mensen. Kunnen wij wel een beter en een schoner getuigenis geven over hem : hij was een goed mens ! Goed zal hij dus ook gevonden worden voor God, die beter dan de mensen alle goedheid kan erkennen. Nu is alles goed voor eeuwig, bij God.

Duurbare broeders, zusters en neef, mijn onverwacht afsterven doet u voorzeker wenen omdat familiebanden pijnlijk worden verbroken. Bidt voor mij, opdat mijn ziel rust vinde in God. Dankbaar voor uw tedere genegenheid en voor alles wat gij voor mij hebt gedaan zal ik voor U bidden, bij de Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

De 4 akten (12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Mijnheer en Mevrouw Henri ROMAN-de BREYNE ;  
Mejuffter Irène de BREYNE ;  
Mijnheer Raymond de BREYNE-VAN COPPENOLLE ;  
Mijnheer Henri de BREYNE ;  
De familiën de BREYNE en ROMAN,

bedanken voor de blijken van deelneming  
in de smartvolle rouw die hen tref.