

In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.



## BID VOOR DE ZIEL

van de

# Heer Raymond de Breyne

Weduwnaar van

Mevrouw Clara Van Coppenolle

OUDSTRIJDER 1914-1918

geboren te Zegelsem, de 4 Juni 1893 en godvruchtig overleden te Aalst, de 4 Oktober 1960, gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen «in het stervensuur».

*Lid van de Confrerie van het H. Sacrament.*

Een man die algemene achting kende en verdiende werd onvoorziens uit zijn familie en uit ons midden weggehaaid. Niemand dacht zijn dood zo nabij.

Vele en goede gaven had de Heer hem meegegeven in dit leven : een sterke gezondheid, een blijmoedig karakter, een helder verstand. Moelijkheden wist hij op te lossen, de droeve noot die al eens in het leven klinkt wist hij vlug te dempen door moed en blijheid. Hij was gaarne bij de mensen. «De goedheid van zijn hart, de rechtschapenheid van zijn gemoed, zijn minzame omgang hadden hem de genegenheid verworven van allen die hem kenden». (Eccl.) - Hij was eenvoudig en voorkomend voor iedereen.

Zijn leven heeft zorgen gekend en beproevingen, doch alles werd overkoepeld door blijde levensmoed. Tevens was hij een overtuigd kristen die zijn plichten tegenover God en de evennaaste getrouw volbracht. De laatste pijnlijke dagen van zijn ziekte, die zich plotseling

openbaarde, ontnamen hem evenmin zijn moed en levensblijheid. Klachten kwamen niet over zijn lippen; integendeel hij aanvaardde maar verborg zijn lijdën, met de grootmoedigheid die hem eigen was en om de zijnen geen zeer te doen, dat maakte hem gereed, samen met de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk, voor de ontmoeting met de Heer, in eeuwigheid.

*Mijn duurzame Zoon*, houd vader in ere en blijf hem waardig. *Duurbare Zusters, Schoonzusters en Schoonbroeders*, ik dank U voor uw liefde, uw bezorgdheid en uw grote toewijding. Gij allen die van mij hebt gehouden hebt dank voor uw vertrouwen en uw genegenheid. Een oprecht gebed voor mij is het enig waardevol afscheid.

Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, b. v. o.

De 4 Akten.

(12 j. afl.)

De Heer Henri de Breyne,

zijn zoon,

De Familiën de Breyne,

Van Coppenolle,

Roman,

Janssens,

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN INNIGE  
KRISTELIJKE DEELNEMING IN HUN ROUW.

Van Der Donckt - Zegelsem