

Heer, Gij weet dat ik in mijn lichaam zware pijnen heb geleden, doch met blijdschap in mijn ziel.



BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

Alphonse DE BROUWER

weduwnaar van Mevrouw

Maria DE SUTTER

geboren te Erpe, de 30 September 1874, en godvruchtig overleden te Lede, de 11 Juli 1955, versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

**Lid van verschillende Godvruchtige
Genootschappen.**

Hij was vlijtig, eenvoudig, volbracht steeds nauwkeurig al zijn plichten en was doordrongen van godsdienstzin. Als de beproeving kwam heeft hij vol geloof zijn ogen ten hemel gericht en aavaarde uit Gods hand last en ziekte.

Hier eindigt een diep christelijk leven. De wereld had voor hem geen bekoring, hij schatte het aardse bestaan naar juiste waarde. Hij trachtte naar het ogerblik waarop zijn lichaam met zijn kwalen zou wegvallen, om geheel op te gaan in zijn eeuwige bestemming.

De zielen der rechtvaardigen zijn in de handen van God en de smart van de dood zal hen niet bevangen. Ijdel is de troost der mensen, maar oprecht en zalig de troost die van God komt.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik verlaat het leven met de hoop op de eeuwige beloning. Ik dank u voor uwe genegenheid, uwe goede zorgen. Vooral dank aan u die mij in mijn laatste jaren met zoveel liefde hebt bijgestaan.

Bemide bloedverwanten en vrienden, gedenk mij in uwe gebeden en in het H. Misoffer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Mijnheer en Mevrouw Laurent DE WINNE-DE BROUWER en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw August DE SAEDELEER-DE BROUWER en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Bernard VAN HOLSBEEK-DE BROUWER en kind;
Mijnheer en Mevrouw Gustaaf DE BROUWER-LAPORTE;
Mijnheer en Mevrouw Robert DE BROUWER-HERTSENS;
Mijnheer en Mevrouw Theophile SMIDTS-DE BROUWER en kind;

zijn kinderen en kleinkinderen
De familiën DE BROUWER, DE SUTTER, VAN SANDE en KEYMOLEN,

*Danken U voor Uwe gebeden en innige
deelneming in het smartelijk verlies dat
hen treft*

Drukk. «Het Reklamaalblad» Lede.