

Geloofd zij Jezus-Kristus.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Emmerence DE BROUWER

weduwe van Mijnheer

Gustaaf DE SPIEGELEER

geboren te Erpe, de 6 juli 1868 en er godvruchtig overleden de 1 december 1958, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

De Heer had ze ons gegeven, deze goede, wijze en deugdzame moeder. De Heer riep ze tot Zich na een schoon en rijkgevuuld leven en na de beproevingen van de laatste maanden die ze op bewonderenswaardige wijze heeft aanvaard en gedragen. De naam van de Heer weze geloofd en gezegend.

Zij leefde onder ons als een treffend voorbeeld der kristene vrouw, vol geloof en doordrongen van een vurige en welgemeende godsvrucht, zacht, eenvoudig en edelmoedig.

Met grote omzichtigheid bestuurdde zij haar huis en met de meeste zorgvuldigheid heeft zij de opvoeding van haar kinderen verzorgd. Zij handelde immer in geest van geloof voor God en de Hemel.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, de vreugde en de kroon van mijn leven, ik dank u voor de tedere zorgen waarmede gij mij omringd hebt. Gedenkt mij in uw gebeden en kommuniën; ik zal u hierboven niet vergeten.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(7 j. afl.)

De familiën DE BROUWER en
DE SPIEGELEER,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en voor uw
gebeden.

.....
Drukkerij St-Maarten, Erpe