

VROOM AANDENKEN

AAN DE HEER

PIERRE DE BROUWER

**weduwnaar van
mevrouw Honorine Scheerlinck**

Erelid van de Bond van het H. Hart
Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918

Geboren te Erwetegem op 7 september
1888 en godvruchtig overleden in
Kliniek St-Elisabeth op 7 januari 1975
Gesterkt door de H. sacramenten der
zieken

Dhr en mw R. Van Herzeele-De Brouwer
Dhr en mw G. De Brouwer-De Ridder
Dhr en mw R. De Brouwer-Schauvlieghe
en de families De Brouwer, Beerens,
Scheerlinck en Segers danken U voor
de blijken van deelneming en uw gebed

Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven enkel verandert, niet ontnomen en als het huis dezer aardse ballingschap in puin stort, wordt een eeuwige woning in de hemel betrokken.

Deze dierbare overledene heeft een hoge ouderdom bereikt en mocht met een gerust gemoed op de lange reis van zijn leven terugzien.

Bij de weemoed van zijn heengaan neemt een gevoel van dankbaarheid de bovenhand: dank voor wat hij voor ons geweest is, dank voor wat hij voor ons deed. - Biddend, werkend en zorgend heeft hij, met een rustig en blij gemoed onder ons geleefd, omdat arbeid en opoffering voor hem vanzelfsprekende opdrachten waren.

Wij danken U, o Heer, omdat hij de laatste jaren van zijn leven een welverdiende en gelukkige oude dag heeft gehad in ons midden, en veel vreugde heeft mogen beleven aan de zorgende liefde van zijn kinderen en kleinkinderen. - Wij vragen U hem te leiden in Uw eeuwig vaderhuis en hem te laten delen in Uw eeuwige vreugde.

Lieve kinderen en kleinkinderen, dank om uw blijvende liefde en goede zorgen die gij mij in mijn ouden dag bewezen hebt - Houdt de gedachtenis van vader en moeder in ere en weest ons steeds indachtig in uw gebeden en offers. - Eens zien wij elkaar terug in de gelukzalige Eeuwigheid.

Familieleeden, vrienden en leden van de KBG laat onze vriendschap nu haar uitging vinden in een oprecht gebed voor mijn zielerust.

Hij ruste in vrede.