

†

Mij is de nacht zo plots gekomen  
Ontworteld worden ook de sterke bomen  
Het bouwen aan ons klein geluk  
Ineens, fataal is alles stuk.

Op d' harp der jaren  
Heb ik mijn melodie gespeeld  
Heel even, tokk'lend op de korte snaren  
De laatste noten zelfs niet meegedeeld.

En ook nog woorden dienden gevonden  
Mijn lied wou 'k gans u schrijven  
Wacht even nog een kleine stonde  
We moeten nog wat samen blijven.

Ons schip, het ligt nog aan de kade  
Druk bezig zijn wij met het heden.  
De vrije vaart, eens zonder zorgen  
Het is een plan... voor morgen.

't Verleden was één bouwen  
Een steeds weer zoekend vinden  
Schenkend diep vertrouwen  
Ruimte laten en elkaar niet binden.

Elk had zijn weg, een taak die wacht  
Uitdagend heeft zij vreugd gebracht  
De veil'ge haven van ons huis  
Bracht stilte, rust, en werd een thuis.

Christine,  
Ons lied moet jij alleen nu zingen  
Midden zorg voor alledaagse dingen  
Staar ook dan nog even in de verte  
Een glimlach van mij, die geeft je sterkte.

Maarten en Jeroen,  
Mocht j'omringd met liefde verder groeien  
Uit knoppen zullen bloemen bloeien  
Mijn zorg heb ik gegeven  
God zeg'ne en bewaar je leven.

Aan allen die nu rond mij staan,  
Ik ben de weg naar Emmaüs gegaan  
Gehaast en afscheid niet gegeven  
In 't mooie echter blijven wij verweven.

Het spel der kind'ren,  
Je mag het nooit verhind'ren  
En bij de zorg die mensen bezig houdt  
Wees voor hun brood doordringend zout.

## BIJ HET HEENGAAN VAN JOHAN DEBROUWERE

° 1.9.50 - † 27.11.85

de man van Christine Sabbe,  
de papa van Maarten en Jeroen.

