

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God. (Ps. CXV, 3)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

JULES DEBROUX

Weduwnaar van Mevrouw Marie MATILLARD.
Geboren te Hingene de 17 September 1870 en
overleden te Zarlardinghe de 2 Augustus 1955.
Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Het leven van de dierbare overledene was getekend met het teken van christen geloof en stipte plichtsbetrachting. Aan allen die hem kenden, laat hij een stichtend voorbeeld na van rechtschapenheid en diepe godsdienstzin. Zijn gedachtenis zal in ere blijven.

Verduldig in de kwellingen zijner langdurige ziekte heeft hij met gelatenheid en onderwerping aan de Wil van God zijn steeds naderend einde afge wacht met de zoete hoop van de goddelijke Meester het eeuwig loon te ontvangen dat Hij beloofd heeft aan zijn trouwe dienaars.

Dierbare kinderen en geliefde familie, hebt dank om uw genegenheid en liefderijke zorgen; moge de goede God er U overvloedig voor lonen; als laatste gunst vraag ik U mij indachtig te blijven in uw vurige gebeden.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn zaligheid. (300 d. afl.)



De families DEBROUX, MATILLARD,
GINION en HULET,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.