

Zalig de dooden die in den Heer sterven. Apoc.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Maurice - Robert DEBROUX

zoon van

Jules & van Marie Matilliard

geboren te Overboelare den 17 October 1915 en na een langdurige en pijnlijke ziekte overleden te Brussel den 4 Juni 1946, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Gelijk een slaaf die zucht naar de schaduw, gelijk een huurling die naar het einde van zijn werk verlangt, zoo heeft hij verdrietige dagen en nachten geteld; de smart heeft hem geheel verdrukt en zijn ledematen als vernietigd. Doch in zijne verdrukking deed hij geen klachten tegen God, maar leed met een aanhoudende verduidigheid, altijd indachtig zijnde, dat, indien wij met Christus lijden, wij ook met Hem zullen verheerlijkt worden, en hoe meer wij lijden, hoe meer wij zullen deel hebben in zijn glorie. Ps. CII 6

Het is een groote troost voor ons te hopen dat zijn einde dusdanig geweest is gelijk zijn leven was en dat hij nu eeuwig gelukkig leeft om nimmer meer te sterven, want zegt de H. Augustinus: hij kan niet slecht sterven die goed geleefd heeft.

Duurbare ouders, broeders, zusters & familieleden, ik dank U voor uw zorgen en uw kommer om mij binst mijn leven: ik heb een ongelukkig leven vaarwel gezegd om een beter in te gaan. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De familie Debroux-Matilliard.

dankt U van harte voor de blijken van kristelijke deelneming hun betoond bij het afsterven van hun teerbeminden zoon, broeder, schoonbroeder, oom, grootoom, neef en bloedverwant

Maurice-Robert Debroux