

Haar leven is niet geëindigd,  
zij heeft het verwisseld voor een beter.



Gedenk in een vroom gebed

MEVROUW

## Anna DE BRÜCKER

Geboren te Woubrechtgem  
op 13 december 1909  
en overleden in het rusthuis "Ter Kimme"  
te Sint-Lievens-Houtem op 23 juni 2002,  
gesterkt door de Ziekenzalving.

---

*Danken om uw aanwezigheid,  
gebed en medeleven*

Families GEERTS.

---

*De namis zal opgedragen worden  
op zondag 14 juli 2002 om 9u.30.*

---

*Er is vreugde en pijn in elk leven.*

*Ook in het leven van deze overledene zijn deze  
kenmerken zichtbaar geweest.*

*God zal het leven van haar doorgronden en geven  
wat haar als loon toekomt.*

*Zij heeft de zending van elk kristen trouw vervuld:  
"Bemin uw naaste als uzelf".*

*Haar laatste levensjaren heeft zij in het rusthuis  
doorgebracht.*

*Zij is uitgegaan als een kaarsje: goed voorbereid  
en met de zekerheid van dat ander leven in  
eeuwigheid.*

*Dierbare familie, mijn dank voor uw aller  
genegenheid.*

*Ik heb afscheid genomen met de zekerheid  
mekaar eens terug te zien in het eeuwige rijk der  
gelukkigen.*

*Mijn Jezus, barmhartigheid.*