

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Madeleine DE BRUCKER

Weduwe van de Heer
Cyriel GEERTS

Geboren te Woubrechtgem op 29 januari 1905
en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen op
15 maart 1969. Voorzien van de H.H. Sacramen-
ten.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Twoe harde slagen op slechts één week van
elkaar dat is voorwaar een zware beproeving.

Nog is de pijn niet gestild door het onver-
wachte heengaan van vader en zie, door een
nieuwe en hevige pijn wordt ons hart getroffen.

Nu is het onze geliefde moeder die ons wordt
ontnomen. Weemoed grijpt ons aan, nu wij be-
seffen dat wij het wezen dat ons het duurbaarst
was op aarde verloren hebben, en waaraan wij
het beste dat wij bezitten naast God, te dan-
ken hebben.

Zij was een vrouw met een onwankelbaar ge-
loof. God was steeds aanwezig in hare gedach-
ten. God stond op de eerste plaats in al de ge-
dragingen van haar leven, zonder menselijk op-
zicht en met gestrengheid is zij haar gods-
dienstige plichten nagekomen.

Zij was een deugdzaame vrouw - zij heeft ge-
daan wat zij kon om een goede echtgenote en
een goede moeder te zijn. Daarom werd zij
door man en kinderen bemind, en deze liefde
was haar grote geluk.

Welaan goede en getrouwe dienaress - Gij hebt
in Mij geloofd, op Mij betrouwd, Mij bemind,

Uw geloof, uw betrouwen, uw liefde zullen niet
teleurgesteld worden - treed binnen opdat Ik
u de verdiende beloning schenke.

Geliefde kinderen, ik ben terug bij vader. God
die ons verenigd heeft op aarde, heeft ons
slechts voor enkele dagen gescheiden. Hij heeft
ons wederom onverbreekbaar verbonden. Ge-
denkt de lessen en voorbeelden die wij U ge-
geven hebben. Leeft in eensgezindheid en liefde
met elkaar. God die u buitenmate beproefd
heeft zal u ook de kracht schenken om deze
kruisen te dragen.

Geliefde zusters, steeds zijn wij één van hart
en geest gebleven. Ik dank u voor de genegen-
heid en hulp die ik onafgebroken van u heb
mogen ontvangen. Ik bid God dat Hij steeds
uw troost en uw bijstand weze.

Alle bloedverwanten en kennissen, mijn taak
is volbracht. Ik sterf gerust. Eens zullen wij
elkander wederzien. Laten wij de gedachtenis
aan elkander levendig houden, vooral door te
bidden voor elkaar.

Jezus, Maria, Jozef.



De Heer en Mevrouw Gilbert Debbaut-Geerts,
De Heer en Mevrouw Marcel Geerts-De Vuyst
en kinderen,
De Heer Freddy Geerts en verloofde,

De familiën DE BRUCKER, GEERTS, VAN DER
BIEST en DE BACKER.

BEDANKEN.

Drukk. De Toren, Herzele.