

Geloofd zij Jezus-kristus I Amen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIA MATHILDE DE BRUECKER

weduwe van Mijnheer

JOZEF DE CLERCQ

geboren te Erpe, de 4 Maart 1876 en er godvruchtig overleden de 8 Maart 1955.

Lid van de Bond van het H. Hart en de Confrerie van de H. Drieuldigheid.

Niemand weet op welk uur de Heer komt, daarom wezen we altijd bereid, dan kan de dood niet onverwachts overkomen.

Deze achtbare vrouw heeft steeds geleefd in vertrouwen op God, en dit vertrouwen gaf haar immer kracht en blijde levensvreugde. Het gebed is steeds voor haar geweest een steun en een troost tegelijk. Bij het harde werken, bij kommer en lijden, immer was haar bede een uiting van haar volle vertrouwen in Gods Voorzienigheid; van haar nederige onderwerping aan 's Heren aanbiddelijke Wil en van haar zuivere liefde tot haar Allerbeminnelijkste Weldoener.

Steeds was zij voor anderen een schoon voorbeeld, daarom heeft de Heer met welbehagen op haar neergezien en heeft hij haar de gloriekroon weggelegd van de onvergankelijke hemelse vrede en vreugde.

Bemide familieleden, u vooral die ik als eigen kinderen heb bemind, ik dank u voor uw genegenheid en uw zorgen. Ik dank u voor al de gelukkige dagen bij u doorgebracht, blijft mij steeds indachtig in uw gebeden en gedenkt het voorbeeld en de lessen die ik u gegeven heb.

Genadige Jezus, geef hare ziel de eeuwige
rust. (300 d. afl.)

De familiën DE BRUECKER,
DE-CLERCQ
en SCHELLAERT,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en gebeden.

Drukkerij St-Maarten, Erpe.