

De vreugde onzer herten is weggenomen en in droefheid veranderd : de kroon is van ons hoofd gevallen.  
Jerem. 5-16.



**BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER**

Mijnheer

**Dominicus-Josephus De Brueker**

Weduwnaar van Mevrouw

**Theresia ARNOLDI**

Lid van den Bond van het H. Hart

geboren te Schepdaal, den 10 Juli 1875  
en schielijk overleden te St-Martens-Bodegem,  
den 1 Maart 1948,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was een rechtzinnig christene en een deugdzzaam man. Verkleefd aan zijn godsdienst en beoefende stiptelijk zijn christelijke plichten. Hij was vreedzaam en eenvoudig in zijn levenswandel daarom zal zijn aandenken in zegen blijven.

Hij minachtte niemand, deed niemand nadeel, zijn opgeruimde geest, zijn minzaam karakter verwierf hem ieders achting en liefde en hij bewees gaarne dienst aan elkeen.

Vaartwel, beminde Kinderen, Kleinkinderen en Familie, weest niet ontroostbaar, ik zal u in den hemel beminnen gelijk ik u op aarde altijd bemind heb, ik dank u voor uwe goedheid en genegenheid voor mij, voor al wat gij gedaan hebt om mij te troosten en bij te staan ; blijft altijd getrouw uwe christene plichten volbrengen en weest mijne ziel dagelijks indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, wees mijn liefde. 300 d. afl.

St-Martens-Bodegem, Charles Schoukens.

De familiën DE BRUEKER,  
ARNOLDI,  
DE TRIF  
en SERGOYNNE

zeer getroffen door de bliken van  
innige deelneming, danken U van  
harte.