

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand... zij  
zijn in vrede. (Sap. 3. 1.)



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**Achiel, Theophiel De Bruycker,**

zoon van Mijnheer DONATUS

en van Mevrouw SOPHIE LEMEIRE,

geboren te Oosterzele, de 21 februari 1874  
en aldaar godvruchtig overleden, de 13 december 1957,  
voorzien van de H. H. Sakramenten der Stervenden  
en de Pauselijke Zegen.

Onze dierbare was een godvrezend en rechtschapen  
man; doordrongen met een overtuigd en levendig ge-  
loof, bewandelde hij de weg der deugd in alle eenvoud  
en oprechtheid. Door het stipt volbréngen van zijn  
kristelijke plichten was hij een stichtend voorbeeld  
voor gans zijn omgeving.

Door zijn goed hart en zijn vriendelijke omgang won  
hij de achting en genegenheid van velen.

De rechtvaardige is altijd bereid en kan gerust ster-  
ven. Voor hem immers, is de dood niet een ophouden  
van het leven, maar de overgang naar een hoger, eeu-  
wig geluk.

Mijn geliefde Zuster en Familieleden, treurt niet om  
mij. Blijft God dankbaar voor de lange jaren die we in  
liefde en geluk samen mochten doorbrengen. Ik dank  
U voor de goede zorgen waarmee Gij mij hebt omringd,  
vooral toen ik op het lijdensbed gekluisterd lag.

Laten we elkaar door ons gebed blijven steunen in  
de hoop dat we elkaar spoedig en voor altijd bij God  
terugzien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.58.19.

Mejuffer Maria DE BRUYCKER ;

De Familie DE BRUYCKER ;

De Familie LEMEIRE,

Danken U voor de gebeden en bliken van  
deelneming hun betoond in hun rouw.