

In alle pijn, die door mij heeft gewoeld,
heb ik toch altijd Uw geluk gevoeld.

†

Vandaag 21 december 1991 wordt in ons leven inderdaad de winter geboren. Wij moeten onze echtgenote en moeder uit handen geven, neerleggen in de kille aarde. Te vroeg heengegaan naar ons menselijk rekenen, zal ze eeuwig delen in de Verrijzenis van Jezus, de Heer.

Germaine DE BRUYCKER

die voor dit sterfelijk leven geboren werd te Melle op 11 september 1922.

Zij was de echtgenote van Jules DE LANGE.

Onverwacht, maar getekend door een gebroken gezondheid en véél zorg is ze plots van ons heengegaan in de St.-Jozefkliniek te Gentbrugge op 17 december 1991.

—

De families De Bruycker, De Lange, De Coen en Van Herpe,

**danken U oprecht
voor de blijken van genegenheid
en uw gebed.**

Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

Wanneer we afscheid moeten nemen van iemand in de periode van het jaar waar er hoofdzakelijk geleefd wordt in een sfeer van 'geboren worden', waar de kristen mens herdenkt hoe God in de eenvoud van een menskind tussen de mensen komt om de opdracht van de bevrijding te volbrengen ... Waar de Kerk omheen dat Kerste-kind jubelt en dankbaar is.

Waar onze leefwereld alles in functie zet van gezellig feesten, huiselijk sfeer scheppen, warmte en gezelligheid ...

In die situatie moeten we ook kunnen plaats maken voor lijden, voor dood, voor afscheid; moeten we ook leren leven met een lege plaats aan tafel, een lege stoel waar we steeds iemand die ons lief was, en waar wij - als haar kinderen - van hielden, is verstomd ...

En toch betekent voor ons Kerstmis ook vrede en geluk. Onze overledene is in Gods Vrede ingetreden, opgenomen in zijn grenzeloze Liefde. Zij zal de menswording meevieren van op de plaats die de Heer voor haar heeft bereid. Want daarvoor kwam Hij tussen de mensen leven... om een plaats voor ieder van ons te bereiden in het huis van de Vader.

Wij geloven, wij weten, dat moeder nu gelukkig is. Dat ze alle mizerie heeft afgelegd. In het leven dat komt is er geen rouw meer, geen verdriet : "Zie, ik maak alles nieuw" zegt de Heer.

Laten zij die haar hebben gekend, die met haar het leven hebben gedeeld, de mooiste herinneringen bewaren en verder door het leven meedragen. Dat haar beeld moge voortleven en dat het goede dat ze in dit leven heeft gerealiseerd bewaard en gekultiveerd zou mogen worden als dankbare herinnering.

Vader, die Uw Zoon als kind geboren liet worden om in alles aan de mensen gelijk te zijn, behalve in het kwaad, wij vertrouwen U Germaine toe. Neem haar op in de Kerstvreugde waarin wij nu leven en laat haar delen in het eeuwig geluk dat GiJ voor ons hebt voorbereid door Uw kruisdood en Uw verrijzenis. Laat haar met U écht verder leven in eeuwigheid.

Druk Jacobs Melle