

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

HOMÈRE-POLYDOOR DE BRUYCKER

echtgenoot van Mevrouw

Paulina Vandermeirsch

geboren te Oosterzele de 15 augustus 1880 en godvruchtig overleden te Gentbrugge de 23 februari 1963
versterkt door de HH. Sacramenten

De beste voorbereiding tot de dood bestaat in een leven van onderwerping aan de Wil van God.

In stilte heeft de dierbare overledene zijn ziekelijkheid gedragen met moed en bovennatuurlijk Inzicht. Zijn leven was vol zorg, vlijt, werkzaamheid en diep geloof. Moge de Heer de dierbare overledene nu belonen om zijn werk, zijn plichtsvervulling en zijn geduld in het lijden.

Dierbare echtgenote, ween niet over mijn heengaan, doch troost U in de zekerheid dat ik nu voor eeuwig gelukkig ben, verlost van alle pijn en beproeving. Ik dank U zo zeer voor de vele jaren van gelukkig huwelijksleven en uw toegewijde zorgen. Ik bid voor U, bidt gij voor mij, zo blijven wij samen tot dat de Heer ons weer zal herenigen voor immer

Dierbare familieleden en vrienden, ik dank U voor uw genegenheid, blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Drukk. J. Bogaert, Merelbeke-Station.

Mevrouw Wed. Homère-Polydoor De Bruycker
geboren Paulina Vandermeirsch,

De families De Bruycker, Vandermeirsch, Gillis,
Volckaert, Schapman, Braeckman, Van de
Sande en De Cuyper

*danken voor de bliken van deelneming
in hun rouw.*