

« Uit de diepten roep ik tot U, Heer;  
Heer, luister naar mijn klagen! » (Ps. 129)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

## Mevrouw Irma De Bruycker

Weduwe van Mijnheer Gustaaf Meganck  
geboren te Destelbergen op 4 januari 1883 en  
overleden te Gentbrugge op 9 september 1962,  
gesterkt door de H. H. Troostmiddelen van  
onze moeder de H. Kerk.

In haar eenvoudig maar diep geloof heeft de  
duurbare overledene de nodige kracht gevonden  
om dag aan dag de zware taak te vervullen, die  
de Heer haar opdroeg. Datzelfde geloof gaf aan  
die goede echtgenote en moeder de zielesterkte  
om in de dagen van beproeving het lijden en de  
tegenkantingen naar Gods zin te dragen en te  
offeren. Bewust dat « onze verdiensten ons ver-  
gezellen » ter eeuwige zaligheid, heeft zij met  
kristen moed doorheen de tegenspoed opgeke-  
ken naar 's mensen levensdoel: het eeuwig Va-  
derhuis, en geen enkel offer is haar te zwaar ge-  
bleken om de hemel te bereiken.

« Goede en getrouwe dienaar, tred binnen in  
de Vreugde des Heren! »

« Beminde kinderen, kleinkinderen en achter-  
kleinkinderen, de Heer moge U zegenen in uw  
verder leven en U de nodige kracht geven om  
als mensen van geloof en van plicht door de we-  
reld te gaan. Zo bereidt Gij mij het groot geluk  
U allen bij God voor eeuwig terug te zien. »

« Beminde familieleden, hebt dank voor uw  
genegenheid en bidt voor mij. »

Uw gebed was een grote hulp voor onze dierbare overledene;  
Uw deelneming een troost voor ons.

Hiervoor betuigen U hun oprechte dank:

Mevrouw Weduwe André Meganck-Volckaert,  
Heer en Mevrouw Albert Meganck-De Pessemier,  
Heer Gaston Meganck, haar kinderen;  
Heer en Mevrouw Etienne Meganck-Joliens,  
Heer Willy Meganck, haar kleinkinderen;  
Mejuffer Sonia Meganck,  
Jongeheer Guy Meganck, haar achterkleinkinderen;  
De familie DE BRUYCKER-VAN WESEMAEL,  
De familie MEGANCK-DE LANGHE.