

Uw leven, o Jezus, is onze weg en door de verduldigheid gaan wij tot U, die onze troost zijt.

(Nav. Chr.)

+

BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffer

Marie - Cesarine De Bruycker

dochter van wijlen Mijnheer en Mevrouw

Ferdinand en Coleta DE MULDER

geborene te Oosterzele de 3 Juli 1874, en er godvruchtig overleden de 24 November 1955, voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Het leven van deze christelijke vrouw was schoon in al zijn eenvoud, want zij vond de oprechte vrede in de stille en nederige bezigheden van elke dag. Ze dacht er niet aan zich in hoogmoed boven anderen te verheffen, integendeel, ze ging steeds hartelijk en minzaam om met iedereen.

Haar leven droeg het stempel van haar overtuigd geloof en van haar ware en ongeveinsde godsvrucht. En gelijk het dikwijls gebeurt met Gods goede dienaars, zo werd zij ook hard op de proef gesteld. Ziekte en zware pijnen heeft ze moeten dragen, maandenlang lag ze te bed en toch bleef ze geduldig, zelfs kwam in de goede ogenblikken een spontane glimlach op haar aangezicht. Rustig en stil is haar ziel tot God teruggekeerd.

Dierbare Familieleden, ik dank U voor de trouwe liefde die U bewoog om zo lange tijd onverpoosd de zorgen en lasten van mijn ziekte te dragen. Vergeet mij niet in Uw gebeden, ik zal Uw voorspreekster zijn bij God.

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

Haesebeijt Balegem. — Hofman Oosterzele.

Mijnheer Theophiel De Bruycker-Vervondel,
Mijnheer & Mevrouw Emiel Lagaert-Bekaert, kinderen & kleinkinderen,
Mevrouw Wed. Hector Bekaert-Lagaert, kinderen en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw Richard De Keyzer-Bekaert, kinderen en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw Gustaaf Bekaert-Schiettecatte, kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Arthur Gosteyn-Bekaert, kinderen en kleinkinderen,
Mejuffer Lucie De Bruycker,
Mijnheer & Mevrouw Michel Vandekerckhove-De Bruycker & kinderen,
De families De Bruycker, De Mulder,
BEDANKEN.

+