

" Gedenk Uw Vader en Uw Moeder " (Eccli XXIII,18)



Godvruchtig aandenken aan Mijnheer

Clement DE BRUYN

weduwnaar van Mevrouw Augusta Van Driessche

geboren te Lokeren de 23 juni 1876, en aldaar zeer godvruchtig en gelaten in de Heer ontslapen op 28 november 1957, versterkt door de Troostmiddelen van onze moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen

" In articulo mortis ".

" Hij was eenvoudig en rechtvaardig, vreesde God en week af van het kwaad." (Job,1)

"Wat gij én geleerd én ontvangen én gehoord én gezien hebt in mij, beoefent dat en de God van de vrede zal met u zijn. (Phil.IV,9)

"Dat de zegen van uw vader over u blijve tot het einde toe. De zegen van vader grondvest het huis van de kinderen." (Eccli III,10,11)

" Hij was bemind bij God en bij de mensen en zijn nagedachtenis is een zegening." (Eccli, XLV,1)

De duurzame afgestorvene sluit een leven af van toewijding en werkzaamheid voor zijn gezin. De kruisen welke Onze Lieve Heer in zijn Leven toeliet, droeg hij stil en gelaten. Met zijn medemens zocht hij alleen vriendschap en vrede. Zijn dood was dan ook de dood van een rechtvaardige overgegeven aan de Heilige wil van God en gesterkt door al de hulpmiddelen van Onze Moeder de Heilige Kerk, en dit in volle bewustzijn.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de tedere genegenheid en de zorgen, waarmee gij mij en moeder zalger steeds hebt omringd, vooral voor de zorgen, welke ik tijdens mijn laatste weken dag en nacht zowel naar ziel als naar lichaam van u mocht ontvangen. Ik bid Vader uit de Hemel dat Hij u daarvoor belone. Blijft steeds elkander kristelijk beminnen en volgt de weg waarop moeder en ik u zijn voorgegaan. Vergeet mij niet in uw gebed; ik bid voor u allen.

Duurbare broeder, familieleden en vrienden, U ook dank ik voor uw trouwe genegenheid en zorgen. Zij waren mij steeds een grote troost vooral de laatste dagen van mijn leven. Ik weet dat gij verder voor mij bid en dat U, mijn geliefd petekind Missionaris, mij aan het altaar zult indachtig zijn. Wij ook blijven in God verenigd.

Maria, onze hoop, ontferm U onzer. (300 d. a.)

Om de blijken van deelneming in rouw en gebeden, danken U van harte

de families DE BRUYN, VAN DRIES-
SCHE, VAN DOORSLAER, DE MAEN
en MEYS.