

De Heer zal komen, de Koning der konin-
gen : zalig zij die bereid zijn Hem tegemoet
te gaan.



Dankbaar gedenken wij

ZUSTER EMMANUELLE

Marcella Debruyn

Zij werd geboren te Welle op 4 juli 1914.
Zij wijdde zich aan de Heer toe op 14 maart
1936 in de Kongregatie van de Zusters van
de H. Vincentius a Paulo van Deftinge.
Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede
te Deftinge op 17 december 1989.

Terwijl de Kerk in haar liturgie haar vreug-
de uitzong om de naderende komst van de
Heiland, werd Zuster Emmanuelle voor
goed opgenomen in Gods Liefde. Wij wer-
den stil bij dat heengaan, stil en vol
eerbied voor dit door lijden getekend leven.

Zuster Emmanuelle, wij zijn U dankbaar:

- om uw voorbeeld van sterk geloof,
blijvend vertrouwen, uw grootmoedige
aanvaarding van lijden en eenzaamheid
- om uw attentievolle aandacht voor de
noden van anderen
- om uw innige genegenheid en uw grote
bekommernis voor uw zusters, broers,
neven en nichten

- om uw trouwe vriendschap voor de
velen die U op uw levensweg ontmoette
in Schorisse, Gullegem en Deftinge.
- om uw guitige bijdragen om de com-
munitatefeestjes op te vrolijkten zelfs
doorheen de pijn.

Wij bidden vandaag met u :

Ik dank U, Heer
dat ik met mijn tranen
en met het hart dat U me schonk
naar U mag komen.
Ik ben gelukkig, Heer
dat Uw tederheid
mijn honger nu verzadigt
en dat ik de vele noden
die mij werden toevertrouwd
nu in Uw armen neer mag leggen.
De lamp van mijn geduld
mag branden bij U, diep en fel
door U ben ik gegrepen
Vader, heilige Geest
saam met uw Zoon
EMMANUEL.

Voor uw gebed en medeleven danken U :
Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De zustersgemeenschap van Deftinge
De families Debruyen en Mertens.