

Ik geloof in de Verrijzenis van het vlees en het eeuwig leven.



DIT AANDENKEN WEZE U EEN UITNODIGING
TOT VROOM GEBED VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Marie-Josée DE BRUYN

Echtgenote van Mijnheer
CESAR VAN HELLEPUTTE

Zij werd geboren te Voorde, de 23 januari 1916 en overleed godvruchtig op 11 maart 1965, in de Bijloke te Gent, gesterkt door de H. H. Sakramenten der sterfenden en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en de Boerinnengilde.
Onderwijzeres te St-Jans-Hemelveerdegem

Heer Uw Naam zij gezegend! Voor ons menselijk verstand zo verbazend onbegrijpelijk lijkt ons het ingrijpen van Gods Voorzienigheid in menig mensenleven. Zij die zo ingenomen, moedig, hoopvol en betrouwend, verzachting, aanpassing en oplossing wist te vinden om in het leven van anderen goedheid, waardigheid en oprechte kristelijke vreugde te brengen, kreeg zelf groot en bitter lijden te dragen. Tot het uiterste toe, heeft de duurzame overledene zichzelf gegeven, zich bezinnend wat zij nog altijd meer kon missen, als echtgenote en Onderwijzeres. Voor haar zo geliefde kindjes beschouwde zij haar taak als een roeping en een zending, hen bezielend met diep geloof en kristelijke naastenliefde. Helemaal schonk zij zich weg aan de opvoeding der kinderen en terwijl de jeugdige hartjes door haar toewijding en ijver zich ontsloten voor de eerste kennissen, nodig voor het leven, wist haar fijne ziel er in te planten bloeiende bloemen van liefde tot God en Maria, De kracht tot die grote zelf-

verloochening vond zij in een intens Eucharistisch leven en in haar diepe godsvrucht tot de Moeder van God.

Toen dan God, zoals Hij dikwijls doet met zielen die Hij innig lief heeft, haar louterde in een lange en smartvolle beproeving, week haar zielsterkte niet. Met dezelfde kiesheid en edele bescheidenheid die haar persoon zo innig kenmerkte wist zij haar lijden te omkleden met een waardevolle glans en beminnelijke verdraagzaamheid; zij bleef de engel van geduld en vroomheid.

Geliefde echtgenoot, troost U in de Heer; ik waak over U en bidt om kristelijke sterkte; ik dank U voor uw liefde en innige verkleefdheid

Broeders en zusters, ik was met U allen zo ingenomen, ik dank U allen voor uwe tedere zorgen en toewijding. Vooral U, Paula en onze Eerwaarde Zusters, bidt om geloof en sterkte voor mijn echtgenoot. Vaartwel, collega's in het onderwijs, met wie ik innig mocht medewerken aan de kinderzielen, Gods lievelingen.

Familieleden, vaartwel! Van uit de hemel blijf ik met u. In gedachten en gebed zullen wij altijd verenigd blijven.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d.afl.)

De families:

DE BRUYN,
VAN HELLEPUTTE,
DE BRUYN en
VAN DEN NOORTGATE

danken U hartelijk voor uwe blijken van deelneming en uw gebeden tot zieleliefde van hun dierbare overledene.

Drukk. A. Van Der Bracht, Voorde