



GEDENK IN UW GEBEDEN
de ziel van de heer

Petrus Frans DE BRUYN

weduwnaar van mevrouw

Clementina Isabella GIETS

OUDSTRIJDER 1940-1945

Vereerd met verschillende
militaire eretekens

geboren te Aalst,
op 12 september 1904, en aldaar
godvruchtig overleden
op 16 februari 1976, gesterkt door
het H. Sacrament der zieken
en de pauselijke zegen.

« De Heer heeft me alles gegeven,
de Heer mag me alles ontnemen ! »

Misschien zouden we het wel eens kunnen
zeggen. Maar diep in ons is er dan de
gerustheid dat het ons niet zal overkomen.
Bij u vader was het wel zo. Dat gezegde
is heel ver bewaarheid. Lange jaren heb je
geleden en toch voortgedaan. Je vond dat
het moest, voor echtgenote en kinderen.
Je kon nog lachen en vreugde beleven.

En dan, alsof de maat nog niet vol was,
moest je haar verliezen die je de meeste
steun bood. Je echtgenote werd geroepen
door de Heer. Misschien was dit wel de
zwaarste last om torsen. Je zult het nooit
helemaal te boven gekomen zijn.

De pijnen in u verergerden. De ziekte
kluisterde u aan je bed, voor vele jaren.
Je droeg alles, tot het einde. Grootheid

heb je ons getoond. Geef ons iets van uw
kracht om op ons beurt de lasten en de
zorgen te kunnen verwerken die het leven
brengt.

We willen door uw voorbeeld leven en
streven naar beter.

Dank om alles.

Mijn jongens. Ik wil de last die mij toebe-
deeld werd niet vernoemen om mij er op
te roemen. Ik deed wat ik kon, wat moest,
en geloof me niet met plezier. Willen jullie
op uw beurt leren aanvaarden, leren be-
grijpen en van het leven het beste maken
wat kan. Het beste voor uw gezin. Het
beste voor elkaar. Ik heb u niet verlaten.
Bij de Heer waken wij samen, moeder en
ik, over u allen.

Om uw blijken van genegenheid
en deelneming in de rouw, zijn
U oprecht dankbaar :

De families DE BRUYN

GIETS

BRUYLAND

COPPENS en

VAN DE VELDE

Begr. Arijs, Van Wambekekaai 7, Aalst
Tel. 053 - 21.29.44

Drukk. Van Nuffel, Moorselbaan 51, Aalst