

†

Ter herinnering aan de dag  
waarop wij samen hebben gebeden voor

## Mevrouw Rosalie DE BRUYN

geboren te Erembodegem op 19 april 1895  
en zachtjes in de Heer ontslapen  
in het Rustoord « Gulle Heem » te Gullegem  
op 28 april 1980 in haar 86e levensjaar,  
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

---

« In manus tuas ». Vertrouvol leg ik mijn geest  
in Uw handen, Gij zult mij beschermen, getrouwe  
God. (Ps. 31). Zo zacht en gelaten, zo eenzaam  
en toch zo nabij, is Roosken, zo noemden wij  
haar, heengegaan, ze is niet meer of toch ! Ja de  
vele jaren die zij in het Rustoord doorbracht was  
ze in waarheid een roos, een liefdesbloem voor  
haar omgeving. Ze is een ingoed mens geweest  
en heeft geen enkel hart zeer gedaan. Integen-  
deel dankbaar voor de minste attentie en hulp-  
vaardig waar en voor wie ze maar kon.

In haar manier van zijn en spreken was ze altijd  
opgeruimd en blij en bracht voor velen hoop en  
vertrouwen op. Zulke mensen zijn er te weinig.  
Tussenin al haar bezorgdheid voor de anderen  
ging ze dan op haar kamertje alleen zitten om  
te bidden. Met haar paternoster in de handen  
hoor ik haar zo dikwijls zeggen met sterke over-  
tuiging : « ik bid zo veel, zeer veel voor de  
Priesters ». Want ja de Kerk had ze trouw lief,  
ze had het van huis meegekregen, een trouw en  
een gehechtheid aan alles wat O.-L.-Heer en de  
mensen te goede kwam.

« Ik ben niet gekomen om gediend te worden  
maar om te dienen » zei Jezus. Van jongsaf aan  
was ze in dienst van de mensen, dag en nacht in  
de weer om jonge moederkes bij hun kindjes te  
gaan helpen. In die tijd, overal aan en bij als  
vroedvrouw bij zieken en armen, zo verdiende ze  
haar kost maar 't was al. Ja 't is al zo rap en  
vlug voorbij en ook vergeten en belande Roos-  
ken ver van huis in ons Rustoord hier. Wij dan-  
ken U omdat gij zo lang bij ons gebleven zijt,  
om uw goedheid, uw gulhartigheid en vooral om  
uw gediensigheid. Door uw vroomheid zijn wij  
gesterkt geweest en daarom sterven zulke men-  
sen niet maar blijven eeuwig leven bij de Heer.

Vaartwel mijn goede huisgenoten van het Rust-  
oord. Blijft vertrouwen in de vriendschap onder  
elkaar, blijft elkaar liefhebben in een sfeer van  
hartelijkheid en vreugde, blijft in lief en leed  
elkander steunen en troosten. Zo zien wij elkan-  
der weer in de vreugde van de Heer.

Bemide Zusters en Familie, 'k heb lang bij u  
mogen zijn, dank om uw genegenheid en liefde  
voor zoveel dat nog kon. Bidt voor mij.

E. Zusters en Personeel van 't Rustoord, zovele  
jaren ben ik bij U zo goed en wel geweest ; wat  
hebt gij toch veel voor mij gedaan, dank U op-  
recht voor zoveel liefde en dienstbaarheid. Alleen  
God kan U dat belonen. Vaartwel !

Ond. R. Maertens

druk Herman, Gullegem