



*Ik misse U waar ik henen ga  
of waar ik henen keer  
Den morgenstond, de dagen rond  
en d' avonden, nog meer,  
Wanneer alleen ik tranen ween  
't zij droevig, hetzij blij,  
ik misse u, o ik misse u zo,  
ik misse u neffens mij.*

*Guido Gezelle.*

BLIJVEND AANDENKEN AAN

MEVROUW

## Alix DE BRUYNE

echtgenote van de Heer Juliaan GOOSSENS.

Geboren te Moerbeke op 19 september 1924 en  
plotseling thuis overleden op 29 mei 1994,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De families:

DE BRUYNE, GOOSSENS,  
DE LIGNE en VEKEMAN  
danken u voor de blijken van  
deelneming in hun rouw.

*Ons moedertje*

*Als wij ons moedertje nog hadden  
Dan zouden w' haar duizend rozen geven  
Dan zouden w' haar danken deze dag  
Voor al het mooie in ons leven.*

*Als wij ons moedertje nog hadden  
We zouden haar honderd vragen stellen  
Want nu weten wij, dat zij alleen  
Ons 't antwoord zou vertellen.*

*Als wij ons moedertje nog hadden  
Dan wisten we blijf met al onze zorgen  
Want in haar grote moederhart  
Daar kon je lief en leed steeds borgen.*

*Als wij ons moedertje nog hadden  
O ! ... Mochten wij dat nog eens beleven  
Dan zouden we, voor die ene dag  
Het beste van ons leven geven.*

*Als wij ons moedertje nog hadden  
Dan zouden we voor geen toekomst vrezen  
Ja, ... als wij echt ons moedertje nog hadden  
Zou alles, alles, anders wezen.*