

Naar het eeuwige Jeruzalem
is ons voorgegaan

ZUSTER CECILE ANNA DE BRUYNE

Zij werd geboren te Zomergem
op 8 oktober 1908
en trad toe tot de gemeenschap
van de Zwartzusters te Oudenaarde
op 2 februari 1931.

Op 8 augustus 1932
wijdde zij zich
door kloostergeloften toe aan de Heer
in de zorg voor de zieke medemens.

Begeleid door
de Sacramenten van de Kerk,
het gebed van haar medezusters
en de liefdevolle zorg van het personeel
van het Woon- en Zorgcentrum H. Hart
is zij op zondag 20 oktober 2002
rustig overgegaan
naar het leven dat geen einde kent.

*"Als de graankorrel in de aarde valt en sterft,
brengt hij vele vruchten voort." Joh 12,24.*

Met veel respect en diepe dankbaarheid nemen
wij afscheid van Zuster Cecile.

Gedurende meer dan veertig jaar was zij de
gewaardeerde assistente in de operatiezaal van
de toenmalige kliniek H. Hart. Na de vele uren
af-mattende bezigheid vond zij nog tijd voor
liefdevolle nazorg. Met ongetelde werkuren en
vol toe-wijding heeft zij zich ingezet voor de
kwalen en de zorgen van de Oudenaardse
bevolking. En eens die taak voleind, bleef ze
actief dienstbaar tot in hoge ouderdom.

Tegenover de dankbaarheid en de ruime bekend-
heid bij velen heeft zij zich met kloosterlijke
onthechting afstandelijk opgesteld, maar naar
het voorbeeld van haar geliefde Hemelmoeder
heeft zij al haar zorgen en haar kwaal in haar
eigen hart bewaard en moedig meedragen.

Het geheim van haar gegevenheid en dienstbaar-
heid lag in haar diep geloof en haar godsvrucht
tot "Hem van hierboven, die zoveel van haar
hield" (woorden van Zuster Cecile).

Een monument van Oudenaarde is heengegaan.

Moge dit heengaan uit dit gegeven leven de
graankorrel zijn in de aarde die misschien zal
open-bloeien en vermenigvuldigen in een ver
verschiet. Dat zij in vrede verder leve en met
ons verbonden blijve.

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.