

*Mijn laatste groet is voor hen
die mij in mijn onvolmaaktheid kenden
en mij toch zo liefhadden*



Herinnering aan

De Heer

Antoine DE BRUYNE

echtgenoot van Mevrouw Rita DE LIGNE

Hij werd geboren te Geraardsbergen op 26 november
1954 en is godvruchtig in het UZ te Jette
overleden op 4 september 1999,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families:

DE BRUYNE – DE LIGNE

DE SMEDT – VAN DER ROOST

danken U voor de vele blijken van oprechte medeleven.

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten ...
is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugd ...
is met dankbare handen
weemoedig meedragen al wat waard is
om niet te vergeten.
Leven is
voortdurend afscheid nemen,
zichzelf verliezen
om zich te vinden ...
Afscheid nemen
is het moeilijkste
in het leven.
Men leert het nooit.

(Ward Bruyninckx)

Moerbeke, 10 september 1999