

De vrouw, die den Heer vreest, zal geprezen worden.
(Spreuken XXXI,30)



Bid voor de ziel van zaliger
MEVROUW
CLEMENTINE DE BRUYNE

Echtgenoot van Mijnheer

Arthur Molderez

Lid van den Zoeten Naam en van den Bond van het H. Hart
geboren te Moerbeke den 12 Maart 1899 en aldaar
godvruchtig overleden den 3 Januari 1944,
versterkt door de H.H. Sakramenten.

Haar leven was een voorbeeld van geloof en godsdienstigheid, haar laatste levensdagen pijnlijk als die van een martelaar, hare dood stichtend voor allen.

Zij stamde uit een van die geslachten waar het katholiek geloof en de getrouwheid aan godsdienst en Kerk worden bewaard en overgeërfd. Zij zelf muntte uit door een taaie ernst en werkracht; voor hare familie was zij een nooit volprezen schat, voor hare medemenschen een uitmuntend offer. Wie haar gekend heeft zal moeten getuigen hoe hulpvaardig en medelijdend zij was voor hen die in nood verkeerden. Daarom was zij bemind van God en van de menschen.

Teergeliefde echtgenoot, beminde zuster, broeders en schoonzusters, die mijne laatste gebroken woorden hebt opgenomen en bij het zien van mijn lijden een traan uit uw oogen hebt weggevaagd, hebt dank om uw bezorgheid, genegenheid en liefde, en gij, mijne beminde nichtjes die mijn geluk uitmaakte, bidt veel voor mij. Gij, mijne schoonzusters, den Heer toegewijd, vergeet mij niet in uwe gebeden.

De familiën DE BRUYNE, MOLDEREZ, BURIE en
SCHAILLÉE

zeer gevoelig aan de genegenheidsblijken
bedanken hartelijk om deelneming in
rouw en gebed.

Drukt. De Cocker, Moerbeke