



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

**Gilbert, Gustaaf de
BRUYNE**

Geboren te Gent op 24 januari 1932
en overleden te Brakel
op 11 april 1994.

Marc en Marleen MUYLLAERT-de BRUYNE
en kinderen
Johan en Kathleen de BRUYNE-STEVEN
en kinderen
Stefan de BRUYNE
zijn zeer erkentelijk om uw bliken
van kristelijke deelneming en danken U.

*Soms is de dood
milder dan het leven
soms is het hard
zich eindeloos weg te geven.*

*Soms is de dood
zachter dan het weten
dat men zijn droom
tot later moest vergeten.*

*Soms is de dood
een onbegrepen vriend
waardoor men ongevraagd
de eeuwigheid verdient.*

*Soms is de dood
een herder en een hoeder
die voor haar kinderen zorgt
als een eenvoudige moeder*