

Gelijk de Heer het gewild heeft, zo is het geschied; de naam van de Heer zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

JULIA DE BRUYNE

echtgenote van de Heer

ALFONS VAN DE WALLE

In het leven getreden te Erondegem de 18 juli 1922 en voor eeuwig in Gods liefde opgenomen op 13 februari 1968 te Impe, geholpen door het H. Sakrament der zieken en de H. Eucharistie.

Zij was erelid van de bond van het H. Hart.

Het is volbracht. „Heer in Uw Handen bevelen wij haar geest“. Zwaar valt ons het offer, o Heer, want voor ons was zij meer dan het goud der koningen, die U in Uw kribbe hebt gezocht. Maar zoals zij, vallen ook wij op de knieën voor Uw Goddelijke Wil en geven U, met een doorpijnd maar liefdevol hart, wat Gij vraagt, omdat wij geloven, dat Gij beter weet dan wij, wat best is en Gij oneindig goed zijt tot ons. Ons verstand echter kan niet begrijpen, want hard is deze beproeving en bitter, maar zij die heenging heeft ons geleerd te vertrouwen op U, ook in de storm en de donkere nacht van pijn en smart.

Dierbare echtgenoot, pijnlijk is het scheiden voor U, maar betrouw op God. Alleen uw geloof in Hem zal U troosten en sterken om deze beproeving te dragen; want waar God slaat zal Hij ook zalven.

Dierbare kinderen, geoorzaamt en eerbiedigt vader en weest zijn troost en vreugde. Doet nu dubbel uw best uit genegenheid voor vader.

Beminde familieleden, ik dank U allen voor alles wat ge voor mij deed. Gij hebt mijn lijden verlicht en mij sterkte gegeven.

Hierboven zien we elkaar terug om nooit meer te scheiden.

Bidden we veel voor elkander.

De families DE BRUYNE,
VAN BOXSTAEL,
VAN DE WALLE en
DE POORTER

**danken U oprecht voor de blijken van deelneming
hun betoond bij dit smartelijk verlies.**

druk. de vlieraklok - vlierzele
uitg. arthur van wesepoel, impe