

Bij de dood houdt het leven niet op, het wordt verandert in een beter . . . voor hen die geloven in God.



BID GOD VOOR DE ZIELERUST VAN  
MEVROU

## Maria Philomena DE BUYST

echtgenote van de Heer

**Kamiel DE SPIEGELEER**

*moeder van negen kinderen, waaronder drie kloosterlingen, geboren te Ressegem, de 25 december 1879 en aldaar in de Heer ontslapen, de 12 april 1957, op eigen aanvraag tijdig voorbereid door haar zoons - priester.*

### MOEDER,

Het was zo hard voor ons, Uw kinderen, U te zien sterven. Gij die ons in niet berekende edelmoedigheid het leven hadt gegeven, moest nu zelf het leven afleggen, zonder dat we U konden helpen. Daarom deed het ons zo onzeggelijk pijn. Gij echter waart de laatste tijd zo rustig, zo kalm. Sterven was voor U; teruggaan naar God. Zelfs na Uw dood ademde heel Uw wezen zo'n rust uit, zo'n overgave, dat we nooit uitgekeken raakten en zelf kalm werden bij U. Wij konden zo moeilijk weg van U. Wij hadden het gevoel alsof Gij nog wonderlijk leefde in die stilte.

Moeder, als wij nu denken aan U . . . Heel Uw leven is opgegaan in zorg en toewijding aan Vader en aan ons. Uw geluk lag hierin : U te geven aan Uw gezin, geheel en al, en altijd weer opnieuw, vol zelfvergetenheid. « Gij hebt in Uw leven weinig rust gekend, en van de hardheid van het leven hebt Gij ruimschoots Uw deel gehad ». Op een week tijd hebt Gij twee van Uw kinderen zien sterven . . . « Gij hebt gewerkt, iedere dag, tot Gij oud waart en nooit hebt Gij daarover ook maar één enkel ogenblik geklaagd. In de zorg voor Uw kinderen en kleinkinderen is Uw hele wezen opgegaan, en daarin is nooit één enkele verslapping gekomen. Het is U geen dag of geen uur teveel geweest ».

Wij geloven dat Gij in Uw leven weinig of niets voor Uzelf hebt gevraagd of aan Uzelf hebt gedacht. Al Uw aandacht ging naar de anderen.

Uw geloof in God en de ervaringen van een talrijk gezin, de vele beproevingen en kruiskens, hebben Uw leven innerlijk rijk en schoon gemaakt. Mocht de vreugde die Gij nu in God geniet, dan ook groot zijn.

Moeder, wij danken U omdat Gij ons het leven hebt gegeven. Uw moederschap was vruchtbaar, omdat Uw liefde zo groot was.

Wij danken U om de vele offers die Gij hebt gebracht omwille van ons, en om het vele dat Ge Uzelf hebt moeten ontzeggen om ons groot te brengen.

Wij danken U omdat Gij Uzelf nooit hebt gespaard : om Uw vele slapeloze nachten, om Uw tranen en om Uw nooit falende bezorgheid.

Wij danken U om het voorbeeld van Uw diep kristelijk leven.

Wij danken U om alles, Moeder !

Deze onder ons die zich rechtstreeks aan God hebben gegeven, zullen U elke dag gedenken in de H. Mis.

Al Uw liefde en bezorgdheid voor Vader, zullen wij, Uw kinderen, van U overnemen. Vraag aan God dat wij hem nog lang mogen behouden bij ons.

Uw kinderen.

De familie DE SPIEGELEER  
DE BUYST

bedankt U oprecht voor het meelevens in haar beproeving, en vraagt U eerbiedig Moeder nog dikwijls te willen indachtig zijn in Uw gebeden.

.....  
Florent Van Keymeulen - Ressegem