

„ Vader. Uw Wil geschiede en niet de mijne! “

†

Opdat ze in de liefde van de Heer verenigd zij

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## Maria - Ida DE BRUYNE

weduwe van Mijnheer

Remi VANDERZWALMEN

God schonk haar het leven op 18 september 1876  
te St-Maria-Oudenhove, en ontnam het haar op  
14 mei 1963 te Oubraker  
gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken  
en van de stervenden.

Het heeft God behaagd Ida tot zich te roepen. Zij was een goede moeder, die na een lang maar vruchtbaar leven de avond heeft bereikt. In deze laatste dagen heeft zij gewacht op de grote uitverkiezing van Gods roepstem. De herinnering aan haar doopsel heeft haar de zekerheid bijgebracht dat de dood van het aardse leven maar een overgang is naar het verrijzen met de Heer in heerlijkheid. Laten wij met haar herhalen wat de oude Simeon eens op zijn levensavond heeft gezegd toen hij Gods uitverkiezing over hem kende:

Laat nu, Heer, uw dienaar gaan in vrede,  
naar Uw woord.

Want mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd.

Dat Gij bereid hebt  
voor het aanschijn van alle volkeren:  
een LICHT tot verlichting van de heidenen  
en tot luister van het volk van God.

Maria, Koningin van de meimaand, bid voor haar.



De Familiën

DE BRUYNE,  
VANDERZWALMEN,  
DE NEVE,  
VANDER LINDEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitg. J. Eeckhout, St-Maria-Oudenhove