

* O H. Geest leer ons de waarde van de beproeving



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

VALENTINE DE BRUYNE

Echtgenote van Mijnheer

LEON COIGNIEZ

Geboren te Moerbeke de 11 Juni 1884, en aldaar
godvruchtig overleden de 23 Juni 1952.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van de Zoeten Naam



Stil en steeds gelijkmoedig bij het werk van elke dag, was deze dierbare overledene een waar voorbeeld van geduld en gelatenheid in haar lyden en beproeving. Niets vermocht de inwendige rust te storen waarmede ze alles, ook het allerlaatste, heeft aanvaard.

Na al de wisselvalligheden van 't leven kwam haar dood zacht en zonder strijd. Uit de handen van de Heer zal deze brave vrouw nu de vrede en vreugde ontvangen, het loon voor wie op aarde Gods Wil volbrengen en hun leven stellen in zijn blijen dienst.

Dierbare echtgenoot en familie, dank om uw gene- gen zorgen. In het gebed blijven we samen.

Jezus, Maria en Jozef.

De Familiën:

DE BRUYNE,
COIGNIEZ,
VANDERPUTTEN,
D' HAUWER,

danken U van harte voor de
blijken van oprechte deelne-
ming door U betoond, bij hun
smartvolle rouw.

.....
Druk. DEMULDER, Viane-Moerbeke