

De wonde die Gij slaat. Heer, is zeer diep, doch
hetgeen ons troost is dat Gij onze Vader zijt.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

VALERIE DE BRUYNE

Echtgenote van Mijnheer

JULES COIGNIEZ

Geboren te Moerbeke de 11 Juni 1895 en,
aldaar godvruchtig overleden de 27 Juli 1950,
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Lid v.d. Confrerie van de Soets Naam en andere
godvruchtige genootschappen.



Het blijft immer een onoplosbaar raadsel, waar-
om de goede God moeders uit het leven ruikt op
een tijdstip dat ze nog zo broodnodig zijn voor 't
welzijn van de kinderen. Doch ons H. Geloof zegt
ons ook dat God een goede Vader is, bekommerd
om ieder van ons.

De kinderen van de duurzame overledene mogen
getuigen een diep kristelijke moeder te hebben ge-
had. Haar schoon kristelijk voorbeeld, haar wijze
raadgevingen, haar werkzaam leven zullen sporen
achterlaten van diepe erkentelijkheid en navolging.

Een moeder sterft nooit! En al is haar graf met
aarde bedekt, toch blijft ze waken van uit den
Hemel, over echtgenoot en kroost, die ze eens in
't Vaderhuis bijeenbrengt.

Gelukkige kinderen die zo een moeder hebben
gehad! In wel en wee was ze een sterke vrouw.

Haar beeld zal als een zalige gedachtenis blijblij-
ven in uren van rouw en smart, die eenieder te
wachten staan.

Beminde echtgenoot en mijn duurzame kinderen,
gaarne was ik nog met u te zamen gebleven. We
waren immers zo gelukkig. De Heer heeft er anders
over beslist: dat Zijn H. Wil gezegend zij!

Dank om de vele en langdurige zorgen en tot
later in den Hemel.

Heer, geef hare ziel de eeuwige rust.

De Familiën:

COIGNIEZ,

DE BRUYNE,

D' HAUWER,

HOOGSTOEL,

VANDER MYNSBRUGGE,

danken U innig voor de
christelijke blijken van deel-
neming.

Drukk. Demulder, Viane-Moerbeke