

*Ik ben een snaar op Uwe harp
en wacht naar 't roeren van Uw vingren,
om ook mijn klank doorheen 't gerank
van Uwe symfonie te slingren.*

Felix Timmermans



Piëteitsvolle gedachtenis aan

DE HEER

Richard De Buck

echtgenoot van Mevrouw Augusta Storm

Hij werd geboren in Ledeberg op 9 maart 1924
en keerde naar zijn Schepper terug in Gent
op 7 maart 2002, bediend met de heilige
ziekenzalving. Op 13 maart hebben wij hem te
ruste gelegd in de Franciscaanse grond van
de begraafplaats te Wondelgem.

Voor uw aanwezigheid, uw gebed en uw medeleven
dankt u Guusje Storm.

Mijn Heer en mijn God,
Wil me gebruiken om Uw vrede te brengen
aan de mensen.

Waar haat is, laat me liefde brengen
Waar schuld is, laat me vergiffenis brengen
Waar onenigheid is, laat me eendracht brengen
Waar dwaling is, laat me waarheid brengen
Waar twijfel is, laat me het geloof brengen
Waar wanhoop is, laat me hoop brengen
Waar droefheid is, laat me vreugde brengen.

Goede Meester, geef me de genade:

Liever te troosten, dan getroost te worden
Liever te begrijpen, dan begrepen te worden
Liever te beminnen, dan bemind te worden.

Want:

Wie geeft, zal ontvangen
Wie zichzelf vergeet, zal vinden
Wie vergeeft, zal vergiffenis bekomen
Wie sterft, zal verrijzen om eeuwig te leven.