



Nu ben je van ons heengegaan.  
Dankbaar blijven we aan je denken  
en biddend noemen we je naam.

de heer

## ROBERT DE BUCK

weduwnaar van mevrouw Yvonne De Geyter

Hij werd geboren te Elene op 25 september 1909  
en overleed thuis op 29 september 1991.  
Hij ontving in extremis het Sakrament der zieken.  
Hij was lid van de Bond van Oud-strijders  
van Elene.

Werner en Odette De Buck-Temmerman  
Ingrid De Buck  
Jo en Anne Balcaen-De Buck en Pieter  
Johan De Buck  
Danny Temmerman

danken u voor uw gebed en voor  
de blijken van deelname in de rouw.

Pa is onverwachts van ons heengegaan. Hij was sterk,  
moedig, levenslustig en vooral een eenvoudig en eer-  
lijk mens.

Zijn vader was zijn voorbeeld. Er waren pijnlijke mo-  
menten in zijn leven, 32 jaar geleden verloor hij zijn  
beminde echtgenote Yvonne, die hij tot nu is trouw ge-  
bleven - het heengaan van zijn vader, moeder, broer  
en vooral zijn zuster Juliette hebben hem diep getrof-  
fen. Zijn diep kristelijk geloof heeft hem gesterkt. Ie-  
dere dag sprak hij met O.-L.-Vrouw.

God en O.-L.-Vrouw hebben hem beloond, hij is van  
ziekten gespaard gebleven, hij is tot de laatste dag  
bij zijn zo geliefd gezin kunnen blijven en is naar zijn  
wens in zijn huis mogen sterven.

Pa, we zullen je zo missen.

Liefste zoon Werner, wees moedig en blijf wat je bent.  
We hadden maar één betrachting; het welzijn van ons  
gezin - wij zijn gelukt.

Liefste Odette, je was mijn tweede moeder. Ik ben je  
onnoemelijk dankbaar voor wat je voor mij gedaan  
hebt.

Ingrid, Anne en Johan, ik dank O.-L.-Vrouw dat ik u  
heb zien opgroeien in ons gezin. Je hebt mij steeds  
omringd met genegenheid en zorgzame liefde.

Ik ben fier op u.

Danny, dank je voor je trouwe vriendschap.

Teerbeminde kinderen, kleinkinderen en achterklein-  
kind, familie, kennissen en geburen, mijn levensstrijd  
is gestreden. Dank u voor uw liefde en toewijding.

Mijn heengaan bedroefd u thans diep, doch troost u  
en gedenk mij in uw verder leven.

