

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

ALOIS DE BUS

echtgenoot van Maria DESTERKE,

geboren te Nederbrakel op 22 september 1907 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het Burgerlijk Hospitaal te Ronse op 10 juni 1983, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Oorlogsinvalid 1940 - 1945.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Er zijn mensen die een voorspoedige levensloop kennen, terwijl anderen van de ene tegenslag in de andere vallen.

Aloïs heeft vele kruisen op zijn levensweg moeten dragen en toch bleef hij de moedige man die zijn leed verzweeg om het niet eveneens op de schouders van zijn geliefden te leggen.

Op 33-jarige leeftijd werd zijn gezondheid getroffen door de oorlog en dit zou hem tekenen tot bij zijn overlijden.

Al dit lijden heeft zijn gezin verbonden tot een gemeenschap waar men stilzwijgend alles voor elkander doet.

We kunnen alleen maar vermoeden welke steun hij gehad heeft aan zijn bidden in de vele stille uren van lijden.

Nu is hij van ons heengegaan langs de weg die voert tot bij de hemelse Vader. Op deze laatste tocht willen wij hem begeleiden met een vrome gedachtenis en bidden de barmhartige Heer dat Hij hem opneemt in het hemelse geluk vanwaar hij dan zijn dank kan betuigen door zorgend ten beste te spreken voor allen die hem zo dierbaar waren en hem zo zorgend nabij zijn geweest.

H. Hart van Jezus, we geven Aloïs betrouwvol in Uw barmhartige handen.

De families

DE BUS, DESTERKE,
CAROBEL, GABRIELS,

danken U.

Namis : woensdag 27 juni 1983 om 19 u.30.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen Raoul, Brakel

R + M