



VROOM AANDENKEN AAN

De Heer

Jean-Baptiste DEBUSSCHER

echtgenoot van Mevrouw

Marie TASSIGNON

Rustend Adjudant-Chef van de Rijkswacht

geboren te Lembeek op 12 december 1910 en
godvruchtig overleden te Ronse op 13 maart 1989,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

" Wij hebben hier geen vaste standplaats : leven
is een op weg gaan ; is onderweg met medemensen
en met God aan het geluk bouwen ".

Gelukkig de mens die zijn vreugde vindt in het
gezin en op het werk ; die dag aan dag weet dat leven
een gave is en daar tevreden aan werkt en het beste
overheeft voor zijn omgeving.

Jean-Baptiste, zijn naam waardig, was zo'n "voor-
loper". Hij was een trekker en voorloper! Met sterke
stem en vaste tred op weg...Een vader voor zijn
kinderen, een grootvader voor de kleinkinderen, een
kommandant voor zijn brigade, een geliefde echtge-
noot. Voor iedereen een open hart en een rechtvaardig
man.

Hij was een door en door gelovig man. Kerk en
sacramenten waren met zijn leven vergroeid. Trouw
op post in de weekendeucharistie, in lief en leed met
vrienden vertrouwd was zijn woord bemoedigend en
eerlijk uit het hart.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
samen waren wij gelukkig en hebben wij voor dit
geluk gewerkt. Mijn vreugde was : u thuis te weten
komen en eenvoudig samen te zijn. Blijf verder voor
elkaar zorgen. Uw gebed en uw samenzijn zal voor
mij het mooiste bewijs zijn dat wij met elkaar
verbonden blijven. God de Heer moge ons het eeu-
wig geluk schenken.

Beste familie, vrienden en geburen, er is het af-
scheid, dat pijn doet. Toch hoop ik op uw verbonden-
heid : bid God de Vader om zijn liefde en
barmhartigheid. In zijn liefde weten wij ons veilig!

Mevrouw Jean-Baptiste DEBUSSCHER-
TASSIGNON Marie, kinderen en kleinkinderen,

De families DEBUSSCHER-DENAYER en
TASSIGNON-VANDEROOST,

*danken U van harte voor uw
gebed en medeleven.*